

TENTKRANT

Tentdagen in Linschoten
10 t/m 12 augustus 2016

Voortgang

Inmiddels zijn de voorbereidingen al in volle gang, zijn de meeste verwerkingen, activiteiten en spellen bedacht en worden de inkopen al bedacht.

In deze uitgave van de tentkrant komt u de volgende punten tegen:

- Nog nodig
- Dagthema's
- Teamleden & medewerkers
- Gebed gevraagd
- De Facebook-pagina



Nog nodig

Voor de verwerkingen zijn we nog op zoek naar lege keukenrollen. Deze mogen ingeleverd bij Henriëtte (Waterviolier 98; Montfoort) of bij Judith (de Driesprong 44; Linschoten).

Dagthema's

Het overkoepelende thema van deze Tentdagen is: 'Aan tafel'. Iedere dag zullen we hier een dagthema bij hebben, daar zal het toneelstuk over gaan en het Bijbelverhaal bij passen.



Dag 1: Een tafel vol... geluk!

Zacheüs hoort dat Jezus bij hem in de stad komt en wil Hem graag ontmoeten, maar Zacheüs wordt er door de mensen niet doorgelaten en hij is te klein om over ze heen te kijken. Wat Jezus vervolgens doet, maakt de eettafel van Zacheüs een tafel vol van geluk.

Dag 2: Een tafel vol... verrassing!

De Emmaüsgangers lopen op weg naar huis, ze zijn verdrietig omdat Jezus gestorven en begraven is. Als er iemand naast ze komt lopen, zien ze nog niet dat dat de opgestane Jezus is. Dit zorgt bij hun thuis voor een tafel vol verrassing.



Dag 3: Een tafel vol... feest!

Een vader heeft 2 zoons, maar de jongste zoon wil graag zijn eigen leven gaan leiden. Hij vraagt zijn vader om geld en vertrekt. Als zijn leven toch niet loopt zoals hij gedroomd had, wil hij weer terug naar zijn vader. Die terugkomst zorgt voor een tafel vol feest.



Teamleden en medewerkers

We zijn dankbaar om te kunnen melden, dat we inmiddels ons team compleet hebben. Heeft u nog vragen, ideeën of iets dergelijks, neem dan gerust contact met ons op:

Voorzitter: Lise Gelderblom

Technische Dienst: Florus Vroege en Pieter Ockhuijsen

Keuken: Lydia van der Weijde

Inhoudelijk: Marjanne van Eijk en Roel Bouwmeester

PR: Joachim Verduijn

Middagen: Aart-Jan Rietveld en Judith van Dijk

Verwerkingen: Janneke van der Hoeven, Henriëtte Bosse en Rebecca Bangert.

Daarnaast zijn we blij om te merken dat al veel medewerkers zich aangemeld hebben om ons te komen helpen, want zonder jullie kunnen wij deze Tentdagen niet houden!

We zijn echter nog steeds op zoek naar mensen (iedereen van 13+ is van harte welkom):

- Op maandag, dinsdag en/of zaterdag: om te helpen met opbouwen, inrichten en afbreken van de tent.

- Op woensdag, donderdag en/of vrijdag in de keuken of als medewerker bij de kinderen.

- Daarnaast hebben we bakkers nodig voor de pannenkoeken (eten de kinderen op woensdag) of 'lekkers voor bij de koffie' (voor na de afsluitdienst op zondag).

Kunt u/jij helpen bij een van de bovenstaande taken, geeft u zich/geef jij je dan op via: hervormdlinshoten.nl/tentdagen of mail naar tentdagenlinshoten@gmail.com.

Gebod gevraagd

De tentdagen kunnen niet worden voorbereidt en uitgevoerd zonder de hulp van onze God en Vader. Wilt u daarom meebidden voor gezegende en goede voorbereidingen en voor gezegende en mooie tentdagen, waarbij we de kinderen, maar ook volwassenen mogen vertellen over wie God voor hen wil zijn en dat Hij ook in hun leven wil werken.



Onze Facebook-pagina

Sinds vorig jaar is er een Facebook-pagina voor de tentdagen. Via deze pagina kunt u het laatste tentnieuws lezen en leuke foto's bekijken. Ga naar: facebook.com/tentdagenlinshoten



Contact: tentdagenlinshoten@gmail.com